

# Klar til natten

Tekst og foto: Jørn Nielsen

**JAGT:** Inden jeg sætter teltsnoren fast i frølåret på dækket af min Bogøkajak, kigger jeg op på nattehimlen. To satellitter krydser hinanden i stjernebilledet Cassiopeia, og et blinkende fly sætter en streg under. De har da også så travlt – alle de andre.

Men ikke jeg. Lige nu har jeg slet ikke travlt. Det lufter lidt, teltdugen snakker og det klukker langs prammens sider. En ko gumler på strandengen – en anden hoster. Halvmånen hænger over land og danner en sølvstribe ud til mig.

Lige nu kan der faktisk ikke være mere ro på.

Det er september. Jeg har fået plads i kalenderen til to dage på fjorden. To dage, hvor jeg kun skal jage, fiske og være på tur. Sidst på eftermiddagen satte jeg min Bogøkajak i vandet og

gjorde klar til aftentrækket. Inden trækket varmede jeg min aftensmad på stormkøkkenet. Mæt og veltilpas lagde jeg mig tilrette i prammen. For dølen, hvor ligger jeg godt i den pram. Det blev ikke til skudchancer. Derimod lettede havørnen fra en lille lund inde på land og fløj ud over fjorden. Knortegås og stor regnspeve susede forbi mig på højst syv meters afstand. Oplevelserne er mange, når man ligger i skjul i sin pram på fjorden. Undskyldningen for at ligge der er jagten – en god undskyldning for bare at ligge og vugge.

# på fjorden

Naturen i Danmark kan man ikke forveksle med vildmark. Men der, hvor vi har muligheden for at få en lille duft af vildmark, er på søterritoriet. Mange er tiltrukket af det ekstreme. Det har jeg stor forståelse for. Bare man ved, hvad man gør. Jeg har før været med til at skrive om sikker kajakjagt, for at oplyse om, hvad der skal til, men i virkeligheden vil jeg hellere slå et slag for pramjagten. Prammen er udviklet og afprøvet til dansk strandjagt. De er sikre, og så kan man ligge ned i dem – både

på jagt og når man skal sove. Med et telt på prammen kan man overnatte behageligt, selv om det skulle regne. Det er lidt trangt, men lunt og tørt.

Jeg har altid været lige så meget fascineret af lejrlivet som det at bevæge sig, hvad enten det er på gåben, på ski, i kajak eller kano. Når jeg er på tur i min Bogø, er den min lejr. Jeg er mere tiltrukket af eventyret end af et stort jagtudbytte. Det er eventyr at være på tur med bøsse, fiskestang, telt, sovepose og stormkøkken, ja, en kombination af friluftsliv, jagt og fiskeri. Ænder holder ikke længe i september varmen, men kan parteres og steges. Det er både duft og smag af vildmark. Er det for blæsende til kravlejagt, eller er der ingen ænder, hiver jeg fiskestangen frem. Frisk fisk på panden er rigtig turmad og vild luksus, hvis det er som forret til en hovedret af and.

Mit tunneltelt til prammen ender i hver ende i en snor. Snoren fortsætter ud i en u-bøjle og tilbage i de to frølår på for- og agterdæk. Simpelt, stærkt og lige til at løsne – det er en del af sikkerheden. Når jeg overnat-

ter i prammen, finder jeg et lavvandet og beskyttet sted på fjorden. Jeg bruger to ankre, når jeg ligger på træk – et i hver ende. Begge bruger jeg foran, når jeg overnatter. Soveposen har jeg bare over mig, ingen lynlås at bakse med, hvis jeg hurtig skal ud. Jeg er for stået op midt om natten for at trække ind i læ, fordi vinden tog til.

Hvis vejret er til det, kan man ligge under åben himmel, men i aften de har lovet en byge senere på natten, så teltet bliver strammet til. Det er rart at ligge lunt under soveposen og vugge i sin pram. Mine vadere er rullet sammen og bundet på fordækket med benene hængende løst til hver side. Jeg kan høre støvlerne, når de blidt støder mod siderne af prammen – udefra ser det nok lidt mistænkeligt ud. Det er en god ide med en pandelygte og en bog, men ofte er det nok bare at vugge og lytte, så indfinder søvnen sig hurtigt.

En dansk Mac-fjord - grågås, havørred og krikand eller gråand, pibeand og skrubbe (vælg selv) - har jeg endnu til gode. Ikke fordi konkurrencementet tiltaler mig i forbindelse med jagt og fiskeri, men fordi der er muligheder for nogle fornøjelige ture på fjorden, hvor det at være på tur er det væsentligste.

I morgen starter jeg med trækket, så forude venter morgenmad og kaffe, og så på kravle tur. Det kan være det bliver i morgen – min Mac-fjord.

*[naturrocker@gmail.com](mailto:naturrocker@gmail.com)*